

Abrigo Rainha Sílvia

ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro
självförtroende - självförsörjning - självständighet

Till Kyrkorådet.

Under snart 30 år har Abrigo med hjälp av kollektor från församlingar i Svenska kyrkan utvecklat ett omfattande arbete bland unga, hemlösa, brasilianska mammor och deras barn. Kvinnor från Rio de Janeiros kåkstäder och storstadsslum får här bostad, hälsovård och uppehälle i kombination med utbildning och yrkeskurser.

Målet är att hjälpa kvinnorna till självförsörjning, samhällsintegrering och självständighet

Under åren har över 1000 kvinnor genom Abrigos arbete fått möjlighet att bryta upp från destruktiva förhållanden och finna nya vägar. Genom besök, samtal och inte minst facebook får vi ofta hälsningar från det förflutna:

”Det var på Abrigo jag fick hjälp att finna mig själv och fick uppmuntran och stöd att förändra mitt liv.”

Nyligen fick vi ännu en påminnelse om att vårt arbete ger följder som sträcker sig över generationer.

Vi låter mötet med Ynara och hennes mamma bli en illustration av att långsiktigt arbete ger långsiktiga resultat.

Med en vädjan om fortsatt stöd från er församling och med bästa hälsningar.

Göteborg och Rio de Janeiro, den 1 oktober 2018

Ann-Chatrin Lindgren,
ordförande för Insamlingsstiftelsen
för Abrigo Rainha Silvia

Washington Silva,
verksamhetschef på Abrigo

18-åriga Ynara går nu sista året på gymnasiet. Fylld av entusiasm har hon övertalat sina klasskamrater att göra ett examensarbete om Abrigo. Ingen kan vara bättre lämpad för den uppgiften än Ynara. Hon är född på Abrigo, som den yngsta av fyra döttrar till en då 21-årig kvinna.

Idag, nästan 20 år senare, berättar hennes mamma, Valéria, ”Jag och flickorna levde under otroligt svåra förhållanden. Jag väntade mitt fjärde barn och hade ännu en gång blivit utnyttjad och sviken av en man som lovat att ta hand om mig och mina döttrar. Vi bodde under en viadukt, och vårt skydd bestod av pappkartonger. Barnen var sjuka, och vi saknade mat, ja, allt. Någon slog larm till barnavårdsnämnden och



så kom vi till Abrigo. I det längsta stod jag emot varje försök till samarbete. Jag kunde inte läsa eller skriva, och hade ingen önskan att få lära mig. Men personalen på Abrigo gav sig inte, och redan efter någon månads skolgång förstod jag att det var mitt dåliga självförtroende som hade hållit mig tillbaka. Jag passerade snabbt grundskola och yrkeskurser och senare också gymnasiet. Jag har idag mitt eget hus, det är enkelt men det är mitt. Och jag har arbetat och klarat mig själv och lyckats hjälpa alla mina döttrar genom gymnasiet. Det viktigaste jag har gett dem är insikten om att utbildning leder till självständighet och att självständiga kvinnor inte låter sig förtryckas. De tar strid för sina rättigheter och kämpar för förändring!

INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR ABRIGO RAINHA SÍLVIA

Plusgiro 90 40 45-2 | Bankgiro 904 - 0452 | Swish 904 04 52



e-post: info@abrigo.se hemsida: www.abrigo.se facebook/ [AbrigoRainhaSilvia](https://www.facebook.com/AbrigoRainhaSilvia)

Abrigo Rainha Sílvia

ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro
självförtroende - självförsörjning - självständighet

INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR ABRIGO RAINHA SÍLVIA

Plusgiro 90 40 45-2 | Bankgiro 904 - 0452 | Swish 904 04 52

e-post: info@abrigo.se hemsida: www.abrigo.se facebook/ AbrigoRainhaSilvia

