

# ABRIGO RAINHA SÍLVIA

Ett hem för unga mammor och deras barn



## Till kyrkorådet

Abrigo Rainha Sílvia är ett mödrahem för hemlösa unga gravida kvinnor och deras barn, beläget i Itaboraá, 60 km utanför Rio de Janeiro, Brasilien.

Sedan starten 1989 har Abrigo tagit emot närmare 2000 kvinnor och deras barn. På Abrigo har de mötts av trygghet och vägledning och kunnat ta de första stegen mot ett självständigt liv. Vårt mål är att hjälpa de hemlösa unga flickor som kommer till oss, till en trygg graviditet och förlossning och att ge stöd för att de ska kunna ta hand om sina barn. Genom utbildning och samhällsinkluderande åtgärder kan vi sedan hjälpa kvinnorna till självförsörjning och självständighet. De blir oberoende av vår hjälp och av andras allmosor. De blir stolta mammor som tar hand om sina barn och blickar framåt. De investerar i hälsa och utbildning för sig själva och för barnen och engagerar sig för att förbättra sina närområden, vi vet att detta är ett effektivt sätt att motarbeta fattigdom och utanförskap. Och genom dessa insatser kan vi hjälpa kvinnor och barn bort från gatan och hemlösheten.

2015 startade vi vårt projekt Framtidspojkarna. Målet har varit samhällsinkludering och framtidshopp för unga män från stadens kåkstäder, en våldsamt verklighet där våldet och dödstrafen liknar krigens. Projektet har varit en stor framgång, pojkarna har funnit framtidstro och ett sammanhang bortom våldet i knarkgängens värld, samtidigt har vi på Abrigo kunnat förstärka vår roll som en spjutspets mot samhället och kommunen där vi lever och verkar. Med nära 30 års verksamhet är vi idag en välkänd och respekterad institution i vår stad, Itaboraá. Den rollen vill vi använda till att påverka och utkräva ansvar från kommunen. I gruppen diskuteras också frågor om kön och relationen till kvinnor, vi ser det som ett effektivt sätt för att förebygga våld mot kvinnor.

14-åriga Dantas berättar ofta om hur glad han är över att vara med i Framtidspojkarna. I gruppen har han fått hjälp att lära sig läsa och skriva, något han inte fått i skolan. Dantas bor i ett våldsamt område där knarkgängen har stort inflytande. Öflera av mina vänner har dött efter strider med andra gäng eller med polisen. Tack vare Framtidspojkarna har jag fått hjälp att komma bort från gängen och se att jag har andra vägar att gå. I gruppen har jag fått lära mig mer om många frågor, som rasism och jämställdhet. Men också fått hjälp att bygga upp mitt självförtroende. Med Abrigos hjälp har jag hittat en folkhögskola där jag vill studera. Först ska jag bara se till att sköta mig i skolan och bli ännu bättre på att skriva och läsa.



Stödet från församlingar och föreningar i Svenska kyrkan gör vårt arbete möjligt. Vi hoppas att ni vill stödja Abrigo med en gåva. Med er hjälp kan vi fortsätta våra insatser och kämpa för ett mer rättvist Brasilien.

Itaboraá, Rio de Janeiro den 27 september 2016

Nu går det att stötta oss via Swish. Helt avgiftsfritt för givaren och för oss!

Kalle Larsson  
Insamlingsansvarig



Genom åren har över 300 församlingar och grupper fått besök med föredrag och samtal om arbetet på Abrigo. Det har betytt mycket för oss. Vi kommer gärna till er församling och berättar mer om vårt arbete bland kvinnor och barn. Föredrag bokas genom att kontakta oss per mail eller telefon. Ni finner kontaktuppgifter nedan.

## Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Sílvia

Plusgiro 90 40 45 - 2 | Bankgiro 904 - 0452 | Swish 904 04 52

info@abrigo.se | www.abrigo.se | facebook.com/AbrigoRainhaSilvia



tel: 0769- 03 60 23